



Avant-dernières pensées: Méditation

Erik Satie

♪ Niveau 50/100 (Ambitieux)

Word vandaag nog lid van OKTAV Premium!

Koop moeiteloos deze titel of ga gelijk voor een OKTAV Premium-abonnement. Hiermee geniet je van onbeperkte toegang tot onze volledige bladmuziekbibliotheek tegen één vast tarief – bovendien wordt onze collectie speciaal afgestemd op jouw vaardigheden.

[Meer leren](#)

Méditation

à Albert Roussel

Erik Satie
(1915)

Un peu vif [♩. = 132]

pp

3

p Le Poète est enfermé dans sa vieille tour ³

Voici le vent

p

le Poète médite, sans en avoir l'air

p

Tout à coup, Il a la chair de poule Pourquoi?

pp

³/₅ ²/₄ ¹/₃